

1999 was het jaar waarin we besmet zijn geraakt door het BONBINI virus, toen we door vrienden, die toen op het eiland woonden, overgehaald werden om naar Curaçao te komen.

Het gezegde dat je vaak hoort: "You hate it" or "you love it" , snappen we niet; je kan alleen maar van het eiland en haar ondergaande zon houden.



Sinds dat jaar zijn we bijna elk jaar tijdens de grijze, grauwe en koude Nederlandse februari maand, op het eiland geweest eerst in afwisselende locatie en in 2009 voor het eerst in Lions Dive

De eerste keer ervoeren we als indrukwekkend: de entree met de leeuwen, de open lobby waarbij het voelde alsof je met open armen werd ontvangen, en dat klopt ! Elke keer als je binnenkomt "zeggen" de lobby en ook alle "lions-divers" met die zonnige eiland glimlach: "Bon Dia" en je bent weer thuis.

Door al die jaren, groei je mee met het personeel, zoals in de begin jaren met Desiree, nu moeder van 3 kinderen en ergens anders werkend.

Met open armen ontvangen worden door "La Reina van de lobby" Ilona, die alles in het werk stelt om het iedereen naar de zin te maken en die ook precies weet welke kamer voorkeuren je hebt.

"Bon Dia Dushi" bij het ontbijt als welkom van Nina de nail-lady zoals ik haar noemde, omdat zij rond carnaval de meest mooie creatieve nagels had laten maken.

Familie dus!

We hebben ook een paar memorabele momenten meegemaakt op het eiland, zoals het feit dat onze dochter tijdens een duik bij Porto Marie, ten huwelijk is gevraagd.



Maar ook dat ik bij het snorkelen ineens iets zag glinsteren en, na een aantal duiken, genoeg guldens had opgedoken waarvan we heerlijk bij, toen nog, Hooks Hut hebben gegeten



Het personeel, de gastvrijheid en uitstraling van de accommodatie zijn de basis ingrediënten die het karakter en de tropische sfeer van Lions Dive bepalen.

Door al die jaren heen heeft Lions Dive haar karakter weten vast te houden ondanks de tegenslagen zoals met de Corona periode .

Er verandert momenteel veel op het eiland , er worden veel accommodaties gebouwd en de economische expansie druk zal toenemen.

Ik ben ervan overtuigd dat ook de volgende 35 jaar de sfeer en het karakter van Lions Dive behouden blijven.